

Antavla för Sofia Cecilia Pettersson Modin

1 Cecilia Sofia Petterson-Modin, född 1881-08-27 i Karlsvik, Öster Säby, Torpa socken, död 1971-06-17 i Stockholm, Hedvig Elenora. Fru i Stockholm. Begravd Stockholms norra begravningsplats, kvarter 10E, nr 79.

Cecilia växer upp på familjens gård Karlsvik med sina syskon. I april 1899 avlider modern i Lunginflammation efter att ha räddat ett barn som gått ner sig i isen. Året efter i februari föder Cecilia sin son Erik Joel i Torpa utom äktenskapet, med drängen/soldaten Karl Erik Hammarström som far. Cecilia och sonen Erik Joel tillbringar sonens första år tillsammans på Karlsvik med fadern som nu är änkling och hennes fyra syskon. Cecilia flyttar till sedan till Adolf Fredriks församling i november 1903, emedan Erik Joel kvarstannar hos sin morfar och dennes nya hustru sedan mars år 1902, Klara Andersdotter.



Cecilia i Stockholm med väninnan Rut och hemgården Karlsvik.

Cecilia gifter sig 1906-12-08 med Olof Johan Strand och makarna flyttar därefter till Hornsgatan 156/Lignagatan 4. I samband med dottern Merys födelse år 1907 flyttar Cecilias son Erik Joel in och blir en del av familjens hushåll som styvson till maken Olof och tar namnet Strand.



Olof Johan och Cecilia, samt samtida bild från deras första bostadsadress, (huset till vänster).

Vid sonen Henrys födelse 1909 anges Olof som Spårvagnskonduktör. Olof jobbade sedan i tre år hos en Walldén, troligen som chaufför, men slutade i samband med en strejk. Han köper därefter hästar och har drosktrafik, han anskaffade även bilar, först en gammal De deon, sedan en Minerva och en Packard. Dessa första investeringar möjliggjordes med arv efter Cecilias fader som avlider i juni 1912. Olof blir också utnämnd till Sergeant i reserven den 31/12 samma år.

Cecilias bror Carl Leonard bodde på samma adress som makarna 1911. Kanske var det så att det var via Carl Leonard, som Cecilia och Olof kom att lära känna varandra. Carl Leonard var även han först stamanställd konstapel, sedan chaufför och därefter vid postverket. Han blev vigd 1912 med Sigrid, en granne i huset och flyttade 1913 till Hornsgatan 114. Carl Leonard avlider snart därefter i Spanska sjukan.

Familjen flyttar 1914 till en trerumslägenhet på Högalidsgatan 42. De hade även Olofs yngre syster Emelie, med make och två med Mery och Henry jämnåriga barn, inneboende sedan 1911 och fram till 1915. Sonen Erik Joel lämnar folkskolan i oktober 1913. Han konfirmerar sig och har sin första anställning två år senare i oktober 1915, som biträde vid Stenstryckeriet hos AB Centraltryckeriet i Stockholm, men flyttar redan samma år till Eskilstuna till en fabrikör Stenkvist och har där flera kortare anställningar

Olof startade AB Hornstullsgaraget 1921. Det var en garagerörelse med full service, tvättning och smörjning samt smärre reparationer. Arealen var 1800 kvm med utrymme för 20 vagnar. Han var också återförsäljare av Gulfs bensin och oljor. Han står vidare som delägare och styrelseledamot och sedan dess ordförande och Verkställande Direktör från 1931.



Vy över Hornstull med garaget markerat.

1922 fick Olof, tillsammans med droskägaren K. I Jansson, trafik tillstånd för busslinjer på sträckan Midsommarkransen-Långsjö med utsträckning 1924 till Hornsgatan. I samband med detta flyttade familjen till Hägersten i Brännkyrka församling, men redan ett halvår senare 1925 till Långholmsgatan 26 i Högalids församling där Olof också hade kontor på Brännkyrkagatan 136.

1930 var ett turbulent år för busstrafiken i södra Stockholm med konsolidering av de flertalet mindre bussbolag som var verksamma. Först ut var bildandet av Brännkyrka Trafik AB i april, därefter Södertörns Trafik AB den 20 september. En vecka senare överlät Olof och K. I Jansson Omnibusverksamheten till Stockholms Spårvägar, vilka påbörjat bussverksamhet i centrala Stockholm utöver spårvagnstrafiken 1925. De överlätna tillstånden blev linjerna 64, 65 och 67.

Efter avyttrandet av omnibusverksamheten startade Olof Yellow Cab och var dess Verkställande Direktör 1930-33. Yellow Cab var ett av de större taxiföretagen i Stockholm med ett 30-tal bilar.

I samband med Krugerkraschen och den finansiella turbulens som följde 1932, valde makarna att göra bodelning där affärerna låg på Olof personligen och övrigt bohag tilldelades Cecilia. Man kan då se att Olofs innehav i Yellow Cab bestod av 400 aktier a 100 kr, samt en personlig fordran på bolaget på 33000 kr. Aktierna var dock endast värderade till 20000, vilket kan vara skälet till bodelningen. Olof hade också 160 aktier a 100 kr i Hornstullsgaraget vilka värderades till 6400 kr. Det fanns också en större skuld till Svensk-engelska mineralolja AB om 16 850 kr, samt ytterligare skulder om 4000 kr, alltså totalt 22000 kr. Alla skulder tilldelades Olof.

Makarna flyttade 1932 med sonen Henry till en större våning på Nybrogatan 64 i Hedvig Eleonora invid sonens regemente A1 och slutligen till Tyskbagaregatan 7. Sonen Henry är fortsatt skriven hos föräldrarna fram tills han gifter sig 1935. Olof och Cecilia innehade också en sommarbostad på Lagnö Norra.



Familjens våning på Nybrogatan och sommarbostad på Norra Lagnö.

Barn:

Erik Joel Strandh, född 1900-02-06, se nedan.

Mery Cecilia Strandh, född 1907-06-07, se nedan.

Olof Henry! Strand, född 1909-01-14, se nedan.



Cecilia med familjen då Olof Johan Strand firar 60 år, med barnen Mery och Henry, och barnbarn.

Erik Joel Strandh (från familj 1), född 1900-02-06, Torpa Västmanland, död 1974-08-28 i Vallentuna. Fabrikör. Begravd på Sollentuna kyrkogård, kv. 29, nr. 37.

Erik Joel är född utom äktenskapet med Cecilia Pettersson-Modin som mor och drängen/soldaten Karl Erik Hammarström som far. Han levde ett liv med många motgångar men även ljusa stunder som visar att Erik Joel aldrig gav upp detta till trots. Det skrevs ett flertal tidningsartiklar om Erik Joel genom åren. Expressen har 1956 ett helt uppslag om honom, följt av Vecko-Journalen 1958 och återigen i Expressen 1961 och 1968. Av dessa framgår att han har haft ett tufft liv samtidigt som det skrevs att han; "I ungdomens år reste Strand - rik mans pojke – vida omkring." vilket inte helt stämmer med den levnadshistoria som tecknas nedan.



Erik Joels biologiska far Karl Erik Hammarström.



Erik Joel Strandh och hans fru Ida Maria Karlsson och Erik Joel Strandh

Erik Joel, född som "oäkta" barn, växer upp hos sina morföräldrar innan han som sjuåring i juni 1907 flyttar till Stockholm och sin mor Cecilia som då träffat, gift sig och fått barn med hans blivande styvfar Olof Johan Persson Strand. Det kan inte varit helt enkelt för Erik Joel att som 7-åring komma till Stockholm och passa in hos sin nya familj.

När Erik Joel är 11 år så inträffar en händelse som skall påverka honom resten av livet. I samband med lek blir han träffad av en pil i vänstra ögat vilket ger honom en perforerande skada på hornhinnan och grå starr. Erik Joel får nedsatt syn och blir senare i livet ca 40 år gammal helt blind. Erik Joel går sex år i folkskola på Södra Latinläroverket i Stockholm som han lämnar 1913. Han blir konfirmerad i Storkyrkan. Han börjar arbeta 15 år gammal i oktober 1915 som biträde i stentryckeriet hos AB Centraltryckeriet i Stockholm. I juni 1916 flyttar han till en släkting i Eskilstuna, en fabriksarbetare Stenkvist. Han har sedan anställning på flera ställen i Eskilstuna under andra halvan av 1916.

I slutet av oktober 1916 beger han sig tillsammans med två kamrater till Stockholm för att "taga hyra å något fartyg". Dock, när de kommer till Stockholm så häktas de för att ha "olofligen tillgripit tillhörigt kopparskrot till ett värde av 9 kr och 50 öre tillhörig Stålbergs Låsfabriks-aktiebolag, Eskilstuna" som de sedan sålt till en lumphandelsbutik samt "olofligen tillgripet en velociped värderad till 100 kronor" som de därefter belånade för 35 kronor hos Eskilstuna pantlånekontor. Anledningen är "saknad af medel till uppehållet". Pengarna används till att köpa tågbiljetter till Stockholm, betala rumshyra och köp av mat och dryck.

Erik Joel blir ställd inför rätta och dömd i Eskilstuna Rådhusrätt den 25 november 1916. På grund av hans ålder så beslutar rådhusrätten i Eskilstuna tillsammans med hans föräldrar att "det ansett lämpligt att han intoges å allmän uppfostringsanstalt" och därför bestämmer rätten att Erik Joel skall "å särskilda tider och ställen föröfvad stöld å dömda straffet, insättas i allmän uppfostringsanstalt och afsvändas till tvångsuppfostringsanstalten å Bona". I Bona utanför Motala bedrevs 1905–1948 tvångsuppfostran av »vanartade« pojkar och unga män. Målsättningen var att lära de intagna tonåringarna »gudsfruktan och arbetsduglighet«. Under skiftande förhållanden uppfostrades där 3 500 pojkar fram till 1948.

Den 2 december 1916 blir Erik Joel "Afsänd under bevakning till tvångsuppfostringsanstalt å Bona". På Bona skrivs han in som Strand, Erik Joel med elevnummer 533. Betyg och vitsord från vistelsen på Bona är goda där Erik Joel främst arbetar med trädgårdsarbete. Vid en läkarundersökning i december 1917 antecknar läkaren att Erik Joel "befunnits hava betydligt nedsatt synskärpa = 0,4 å h.öga. V öga sämre S efter förutgången ögonsjukdom, i övrigt fri från sjukdom och kroppslite".



Tvångsuppfostringsanstalten å Bona

Vidare framgår att han varit ordningsman i skolsalsavdelningen 1918 och erhållit 4 kr i flitpengar för såväl 1917 som för 1918. Finns en notering från juli 1918 att han blivit "agad med käpp" (!) då han olovligen har tagit brödkakor ur ett låst skaffereri. Detta beskrivs som en "kristidsförseelse" vilket nog ska tolkas som förmildrande. I ett skriftligt omdöme från Bona framgår att han är duktig och flitig i arbetet och har ett gott förhållande till såväl personal som kamrater.

I april 1919 får han sin första anställning anvisad av Bona som trädgårdsdräng hos trädgårdsmästare John Hjertton, Ekbacka, Hjulbro, Östergötland. Erik Joel har varit på Bona i drygt tre år när han lämnar anstalten i februari 1920. Han erhåller då sin andra anställning hos trädgårdsmästare Emil Holmér, Mjölby och arbetar sedan under 4 år på olika trädgårdar i framför allt Östergötland.

Han vistas emellanåt i hemmet, sista gången över årsskiftet 1922/23. I januari 1923 reser han till Bodman Am Bodensee, Tyskland där han arbetar i olika trädgårdar. Det märks ett tydligt politiskt engagemang när han i ett brev till direktören på Bona beskriver hur fransoserna sätter sig på tyskarna och hatet mot fransmännen ökar för varje dag. Han avslutar med att konstatera "Jag kan ej tro något annat än att vi har ett nytt krig att vänta". Han lämnar Tyskland i juli 1923 för att återvända till Sverige.

I juli 1923 får han anställning i Skenninge hos en tivoliägare Fritz Pettersson och medföljer till Askersund, Lanna, Vintrosa, Hudiksvall och slutligen Orsa i slutet av september. I Orsa blir han inneboende hos åkaren Hans Lind där han är behjälplig med diverse förekommande arbeten. I slutet av oktober 1923 har Erik Joel för avsikt att återvända hem. Dock har han inga pengar och uppsöker då komminister Sven Sundberg som var pastor på Bona. Han söker även stöd hos kyrkoherden, poliskontoret och landsfiskalen men ingen är villig att hjälpa till. Det hela slutar med att han får pengar genom att pantsätta en lånad päls. För de 10 kronor han erhåller, med löfte att återbetala dagen efter, äter han en måltid på Mora Hotell men därefter förlorar han resten av pengarna på spel. Dagen efter kan han inte återbetala panten och försöker ta sig ifrån hotellet obemärkt på en "lånad" cykel men grips och döms av Orsa Häradsrätt den 23 november 1923 till "4 månaders straffarbete" som han sitter av på Straffängelset i Falun.

I april 1924 befinner han sig i Husby Munsö när han skriver ett brev till Direktören på Bona. Han berättar att han fått anställning som trädgårdsarbetare genom arbetsförmedlingen. Han skriver vidare att han endast får 85 kronor i månaden och skall då hålla sig själv med maten. Han berättar att inte har några kläder förutom de han har på sig och att han blir genomblöt var dag och har inget att byta med. Han begär stöd i form av ett par byxor och ett par skor. "Jag skulle gärna vilja betala, men jag har ju inga pengar." Dessutom berättar han att han har smärtor på högra sidan av ryggen och att han misstänker att det kan vara lungorna. Han avslutar brevet med att konstatera att "det har gått utför med mig men det är inte för sent att resa sig än en gång". Han förvägras dock hjälp. I Västervik i maj 1925, mönstrar Erik Joel på såsom eldare på ångaren S/S Rosafred med Verkeback som hemmahamn och som bedriver Europafart och Östersjöfart. Hyra/lönen är 126 kronor. Han mönstrar av igen i Landskrona i september 1925.

I mars 1926 träffar Erik Joel sin blivande hustru Ida Maria Karlsson, Knivsta, på en gård på Adelsö utanför Stockholm där han jobbar som trädgårdsmästare och hon som piga. De gifter sig 15 november 1926.



Erik Joels hustru Ida Maria Karlsson född 1907-02-25 i Knivsta, Uppsala län, Sverige.

Paret får tre barn; Anna Maj-Britt Cecilia som föds 16 april 1927, Sten-Åke Erik som föds 3 februari 1932 och Lars Bertil som föds 10 november 1942. Familjen bor på olika ställen i Sollentuna, Rotebro och Vallentuna. Erik Joel drabbas 1929 av en allvarlig lungblödning, efter att ha förstört lungorna efter arbete på metallfabriken i Upplands-Väsby, vilket leder till att han är helt oförmögen till att arbeta i tolv år. Detta var innan lagen om obligatorisk sjukersättning trädde i kraft 1930 och han fick därför inte ett enda öre i olycksskadeersättning. Arbetsgivaren påstod, felaktigt, att han sagt upp sig själv 1929 och därför gick Erik Joel helt lottlös. Först på 50-talet får Erik Joel sjukpension.



Parets barn Anna Maj-Britt Cecilia, Sten-Åke Erik och Lars Bertil.

Erik Joel råkar återigen ut för ett hårt slag då han i juli 1944 blir änkling när hans hustru Ida Maria avlider efter en gasolycka med efterföljande brand i hemmet. Efter det att övriga familjen räddats ur elden ger hon sig in i i lågorna igen för att rädda ett finskt krigsbarn, en pojke. Ida Maria får tredje gradens brännskador på större delen av kroppen och avlider efter 10 dagar på sjukhuset.

Som företagare driver Erik Joel under 1940-talet och 1950-talet en mycket framgångsrik djurfarm med uppfödning av försöksdjur. Sveriges ledande farm för uppfödning av vita möss till vetenskapliga laboratorier. Verksamheten bedrevs i Rotebro och Okvista i Vallentuna. Idén till musfarmen fick han när tyskarna ockuperade Danmark, som på den tiden försåg större delen av våra laboratorier med de små djuren. Han räknade ut att Danmark antagligen skulle få exportstopp och han räknade rätt. Början gjordes med endast två djur. Redan efter 1 ½ år hade lyckats driva upp en leveranskraftig och fullständigt smittofri stam. Han ger sig dock in i ett våghalsigt projekt kring att experimentera med kromosomkaniner och förlorar 1955 hela sitt kapital och fastigheten han äger går på exekutiv auktion. Under tiden har Erik Joel gift om sig 1947 med Nanny Gabriella Constein som efter ett par år får svår ledgångsreumatism. Nanny avlider i januari 1956 och Erik Joel blir änkling igen.

Senare samma år träffar Erik Joel en ny kvinna, Aina Lindblom som är änka. De gifter sig aldrig men lever tillsammans livet ut. I juli 1955 förvärvar Erik Joel fastigheten Olhamra 1:8 i Vallentuna Socken för 25 000 kronor genom lån från Vallentuna Kommun. Här bedriver Erik Joel en verksamhet där han tillverkar trälådor. Trots att han är helt blind klarar han av att hantera de livsfarliga sågklingorna. En verksamhet som fungerar väl och som han fortsatte med så länge han orkade.



I mars 1961 opereras Erik Joel och han får synen delvis åter vilket ger stora löpsedlar i Expressen och flera artiklar i tidningen. Synen försvinner sedan gradvis och 1968 är han återigen helt blind.



Erik Joel med andra hustrun Nanny Constein, dottern Maj-Britt och Nannys son Rolf. Erik Joel och Tant Aina.

Livets vedermödor fortsätter för Erik Joel när yngste sonen Lars, som under en tid är yrkesmilitär, är med om en sprängolycka 1965 som han nätt och jämnt överlever. I januari 1967 dör äldste sonen Åke i cancer. Erik Joel Strandh avlider den 28 augusti 1974 i Vallentuna. Han står som fabrikör i dödsboken och begravs på Sollentuna kyrkogård. I samma grav som hans hustru Ida Maria ligger begravnen sedan 1944.



Graven på Sollentuna kyrkogård, kv. 29, nr. 37

Mery Cecilia Strandh (från familj 1), född 1907-06-07 i Stockholm, Maria, död 1992-10-18 i Stockholm. Hotellchef m.m. i Stockholm. Begravd Stockholms norra begravningsplats, kvarter 10E, nr 79.



Mery och maken Curt Rossell.

Mery jobbar under en tid som kontorist på Philipsson bilfirma. Hon startar sedan en egen syateljé och är under ungdomsåren aktiv i Blå Stjärnan. Lite speciellt för tiden, men samtidigt logiskt med tanke på pappa Olofs verksamheter, var väl också att Mery tar körkort 1930 och är aktiv i kungliga automobilklubben, (KAK). Hon gifter sig 1931-05-17 i Maria Kyrka Stockholm med Eric Becker.

Troligen är Eric även han anställd på Philipsson. Äktenskapet blir inte långvarigt och det är oklart varför. Mery gifter dock om sig 1937 i Saltsjöbadens Kyrka med Curt Rossell.

Curts far, Fritz Olof Herman Rossell, var disponent och verkställande direktör vid den Molinderska konservfabriken på Folkungatan 38, där Kurt också växer upp med modern Anna Maria Lovisa Ekman och sin syster Maud, gift Petzold.



Molinderska konservfabriken i Katarina församling och dess VD Fritz Olof Herman Rossell.

Vid vigseln med Mery anges Kurt som tjänsteman, men han kom senare att ägna sig åt krögaryrket. Under en tid var han hovmästare på Grand Hotel, men bestämde sig sedan för att driva egen hotell och restaurangrörelse med Mery. Makarna var sedan tidigare bekanta, kanske genom Kurts syster Maud. Ett par år efter att de gift sig inköps Hotel Continental i Örebro som drivs under åren 1945-59. Mot slutet av 1940-talet hade hotellet 50 enkel- och dubbelrum. Matsal och festvåning fanns på bottenvåningen. Utanför Örebro har makarna också sitt sommarhus Sippola. De lever ett mycket aktivt och socialt liv. Paret är också konstintresserade och stöttar ett flertal unga konstnärer.



Mery och Curts hotell i Örebro, samt deras sommarhus Sippola.

Strax innan jul 1953 känner sig Curt krasslig och uppsöker läkare, därefter går det fort. Curt har skelettcancer och avlider redan dagen innan julafton. Han begravs på Stockholms norra begravningsplats, kvarter 10E, nr 79 i den Strandska graven.

Mery fortsätter att driva hotell Continental fram till 1959 då hon avvecklar rörelsen och blir husmor på hotell Teknis i Örebro. Där stannar hon fram till 1969. Mery är aktiv inom bilkåristerna och är under en period även chef för Örebro bilkårist. Hon har även ett aktivt engagemang inom Röda Korset.

Efter tio år på hotell Teknis bestämmer sig Mery för att återvända till Stockholm och tar jobb som chefskusfru på Grand hotell i Stockholm. Hon erbjuds detta jobb av hotellchefen Bror Björud som var tidigare bekant från Örebro, där han var chef på Stora hotellet. Nu flyttar hon in i föräldrarnas gamla lägenhet på Tyskbagargatan 7. Lägenheten står tom då modern Cecilia har blivit dement och flyttat in på ett äldreboende.

I Stockholm finns brorsonen Ove och hans familj vilka står Mery mycket nära. Relationen är dålig med brodern Henry, så även för brorsonen Ove och Mery kommer att bli en central person för Oves familj under många år. Här finns också kusinen Stina Björklund samt många goda vänner som Sue och systrarna Ersson, som Mery har tät kontakt med. Hon har också fortsatt kontakt med Curts syster Maud och hennes make Fritz Åke Petzold. Hon blir Vice Ordförande i sällskapet Vallonättlingarna och föräras en medalj av den Belgiske ambassadören som tack för sitt arbete. Engagemanget och det aktiva föreningslivet finns alltid kvar.

Olof Henry Strand (från familj 1), född 1909-01-14 i Stockholm, Maria, död 1990-01-01 i Malmö. Major i Stockholm. Begravd Stockholms norra begravningsplats kvarter 13A, nr 316 (J.W. Langelius).



Henry Strandh och Adrienne Gullberg.

Henry kallades under sin uppväxt för "Negern" på grund av sin mörka hy och anges som en kämpaglad ledare för en av de två pojkligor som fanns i södra bergen på Södermalm i Stockholm. Ligorna kallades "Hemmets vedgård" och nämns i bl.a. dåvarande kamraten och sedermera skådespelaren Stig Järrels memoarer. Dessa "kämpade" med slangbellor och dylikt sinsemellan och ibland tillsammans mot frigångarna från Långholmens fängelse som kom för att stjäla ved från kvarterens innegårdar. Han är även omskriven för sitt mycket fördelaktiga yttre. Krönikören Kid Severin som gick i Henrys klass skrev bl.a. i sina memoarer hur klassens flickor sjöng "Gläns över Henry Strandh" vid morgonsången. Henry var sedan under studentåren aktiv i Landstormen där han fick befälsexamen 1927. Han tog studentexamen vid Södra Latin 10/5 1928. Med bästa vännen från dessa år, Orvar Groth, hade Henry kontakt livet ut.

1929 i juni blev Henry antagen som Officersaspirant vid Svea Artilleriregemente (A1) och utexaminerades efter Officersaspirantskolan i Kristianstad 1929-30 och Karlberg 1930-32 som Fänrik i april 1932.

Innan utbildningen vid AIHS 1934-36 blev Henry god vän med Carl Silfverstolpe som då var gift med Ingeborg Gullberg. Genom denna bekantskap träffade han Ingeborgs yngre syster Adrienne, dotter till framlidne Grekiske generalkonsuln Herman Gullberg och Elin Thernström. Tycke uppstår och trots modern Elins protester så gifter sig paret redan hösten 1935.



Gift 1935-09-30 i S:t Jacob med Adrienne Gullberg, född 1913-01-01 i Stockholm, död 2002-02-02 i Stockholm.

Adrienne var tillsammans med Henry vid ridskolan i Strömsholm 1936-37 och 1937 blir Henry utnämnd till Löjtnant.



Henry på hästen Häxan under utbildning på Strömsholm.

Henry tjänstgör sedan som signalofficer vid krigsförband i Marma, dit familjen flyttat i januari 1937 och blir utnämnd till Kapten i oktober samma år. Under perioden 1941-43 är han elev vid Krigshögskolan varvat med tjänstgöring som Batterichef vid krigs och utbildningsförband, från 1945 Batterichef vid A5.

Henry är en mycket framstående ryttare och tävlar framför allt i hoppning. Han är med i landslaget och deltar i flertalet tävlingar bl.a. vid Stockholms Fältrittklubbs tävlingar representerandes A1 och är uttagen att tävla för Sverige i hoppning vid OS 1948. Han tjänstgör som adjutant till den sedermera avlidne kronprinsen Gustaf Adolf, vilken precis som Henry är en mycket framstående ryttare och medlem i landslaget.



A1 lag i fältritt 1937. Från vänster Dyrssén, Morath, St Cyr och Henry.

Henry skadas vid en bilolycka 1947 då familjens bil blir påkörd av en berusad bagare. Hans ena knä blir förstört och fortsatt trupptjänst och tävlande omöjliggörs. Av deltagandet i OS blir det ingenting av.

Henry tjänstgör därefter som adjutant hos Överkommendanten Gustav Dyrssén i Stockholm. Denne var en äldre kollega från A1 och Henrys regementschef till 1941. Gustav Dyrssén var också en framstående ryttare och de har tidigare tillsammans varit uttagna att representera regementet vid tävlingar. Henry är även militär rådgivare på Länsstyrelsen. 1949 flyttas Henrys regemente från Valhallavägen till Rissne, då är hans gamla kurskamrat Curt Fröst regementschef och går i täten vid utmarschen. Henry har fyllt 50 år och året därpå pensionerar han sig från det militära.

Familjen bor sedan under flera år utomlands, både i Spanien och i Frankrike. Sonen Ove har då lämnat hemmet men dottern Madeleine finns med. Efter hemkomsten bor man fortsatt kvar i sin lägenhet på Storskärsgatan. 1965 gifter sig dottern Madeleine och 1966 flyttar Adrienne och Henry för att bosätta sig vid Tessinparken i Malmö, där paret fortlever sitt liv tills Henry går bort 1990. Man umgås fortsatt mycket med Henrys gamla kollegor från det militära och Adriennes barndomskamrater.

*** Generation I ***

Far och mor.

2&3 Carl Gustaf Pettersson-Modin, född 1842-04-18 i Ekeby, Torshälla, Södermanland, död 1912-06-14 i Strömsholm, Kolbäck, Södermanland. Ångbåtsbefälhavare i Strömsholm, Kolbäck.

Faddrar vid dop: Jan Öhman vid Nyby bruk samt hustru Catharina, snickarlärling Carl Erik Weckholm i Torshälla, pigan Lotta Jonsdotter dito.



Cecilias föräldrar Johanna och Gustav Pettersson Modin.

Gustav medföljde familjen vid dess flyttning från Vallby socken till Öster Säby i Torpa socken 24/11 1856. Han står år 1871 antecknad som arbetare i Östra Säby i Torpa socken tillsammans med fadern och systemen Johanna. 17/10 1874 flyttar han till Östra Säby nr 2 och det anges då först att han "hyr" 1/8 mantal av ägaren Jan Erik Jansson, men redan den 16/11 står han angiven som torpare på Åkholmen i samma by och socken.

Han gifter sig första gången 1876 i Östra Säby, med Johanna Christina Larsdotter som tjänstgör som piga hos en hemmansbrukare och skeppare Göran Eriksson på nummer 1. Han anges vid lysningen 10/1 1876 som sjöman, fortfarande med namnet Modin (dock nu inom parentes). 1883 flyttar familjen från Östra Säby nr 2 till nr 1, där de bor på J.P. Anderssons mark. På samma "mark" finns ytterligare en sjöman.

I oktober 1890 flyttar familjen till Östra Säby nr 2, där familjen köper 1/16 mantal från en Anders Ewald Gustavsson. Nu benämns också Gustaf som Ångbåtsbefälhavare. Familjen har vuxit med totalt fem barn och i hushållet finns nu också en piga vid namn Carolina Andersdotter. I husförhörlängden på 1890-talet anges Gustaf som husägare och under den senare delen anges specifikt fastigheten Karlsvik. Så även efter sekelskiftet.



Cecilias uppväxthem fastigheten Karlsvik i Östra Säby, sent 1800-tal och 2015.

Johanna går bort 1899 i Lunginflammation, efter att ha räddat ett barn som gått ner sig i isen. 1902 gifter Gustav om sig med Klara Andersdotter. Klara lär ha krävt att Gustav skulle avsluta sjömanslivet och efter att de gift sig köpte Gustav en fraktbåt med namnet "Sigge". Han anställde sedan en skeppare som fraktade gods på Strömma kanal mellan Stockholm och Smedjebacken.



Karlsvik sett från vattnet.

Gustav säljer Karlsvik till släktingar vid namn Stenkvist och flyttar med Klara och de kvarvarande barnen till Strömsholms väg 4 i byn Borgåsund, i Kolbäcks socken. Huset köpte familjen av en pråmskeppare Andersson, som sedan fick bo kvar i huset till sin bortgång.

Efter Gustavs bortgång 1912 och förrättat arvskifte bor Klara kvar i huset, vilket senare inköptes av Olof och Cecilia, som i sin tur sålde det vidare till en Axel Hane.



Syskonen Pettersson-Modin vid huset i Borgåsund med deras barn. Selma, Teodor, Johanna och Märta.

Gift 1876-03-05 i Torpa med Johanna Christina Larsdotter, född 1854-04-09 i Högsta. Faddrar vid dop: Skräddare C.J. Bergström och hustru Johanna Öster, dr. C.E. Björkholm och dotter Anna Lisa Andersdotter, alla från Högsta, Torpa.

Gift 1902-03-18 med Klara Andersdotter (Tidigare gift Larsson), född 1849-09-16 i Torpa.

Barn i första giftet:

1. Johanna Mathilda Pettersson-Modin, född 1877-05-04 i Öster Säby, Torpa s:n. Gift med Lundin.
2. Gustav Theodor Petersson-Modin, född 1879-10-26 i Öster Säby, Torpa s:n, död 1880-10-15 i Öster Säby, Torpa s:n. Död ung
3. Cecilia Sofia Petterson-Modin, född 1881-08-27, se ana 1.
4. Gustav Theodor Pettersson-Modin, född 1883-09-23 i Öster Säby, Torpa s:n, död 1883-09-25 i Öster Säby, Torpa s:n. Död ung
5. Selma Albertina Pettersson-Modin, född 1885-01-03 i Öster Säby, Torpa s:n. Gift med Olle Björklund.
6. Carl Leonard Pettersson-Modin, född 1886-11-03 i Öster Säby, Torpa s:n, död 1918-12-17. Posttjänsteman. Stamanställd konstapel och sedan chaufför. Därefter vid postverket. Avled i Spanska sjukan. Gift 1912-01-27 med Sigrid Aurora Svensson, född 1890-08-13 i Vånga, död 1954.
7. Beata Otilia Pettersson-Modin, född 1892-10-28 i Öster Säby, Torpa s:n. Gift med Carl Gustav Wallman. Sadelmakare i Stockholm. Verkstad och bostad på Odengatan vid korsningen till Birger Jarlsgatan.
8. Gustav Theodor Pettersson-Modin, född 1895-02-09 i Öster Säby, Torpa s:n. Stamanställd Sergeant. Tjänst vid regementet Ag. Följde med vid flytten från Stockholm.

*** Generation II ***

ff

4 Pehr (Jonsson) Modin, född 1794-10-07 i Åsby Soldattorp, Fors socken, död 1872-01-08 i Öster Säby, Torpa s:n. Torpare i Öster Säby. Fadrdar, Torparen Pehr Ersson på Kolunda ägor. Smedsgesällen Olof Björk, hustru Anna Andersdotter på Kolunda ägor, pigan Catrina Persdotter i Hartorp. Tog namnet Modin.

Pehr flyttade från föräldrahemmet Åsby Soldattorp 17/7-1806 till sin morfader bonden och änkligen Pehr Pehrsson i Lundby i Stora Rytterne socken. Han flyttar därifrån 1812 då morfadern avlider, till Löffsta by i Dingtuna socken. Därifrån år 1813 till Torshälla socken, år 1815 från Ekeby i Torshälla till Svallinge i Fors socken, år 1817 till Eskilstuna stad hos rådmann Höjer, år 1820 till Himmelsända i Kjula socken och år 1821 till Barva där Pehr gifter sig första gången, (Morgongåva en ox eller dess värde).

År 1826 är han torpare i Almtorp i Gillberga socken. Omgift 1827 med Brita från Lilla myran efter Britas faders samtycke och uppvisande av bouppteckning ifrån föregående gifte. Från 1831 är han torpare i Lilla Myran, år 1836 till Västeräng i Lista socken och år 1845 till Vingslö i samma socken. År 1856 flyttar han till Kullersta i Vallby där han 1860 kallas arrendator, (alla socknar i Södermanlands län). År 1870 är Pehr skriven som arbetare i Öster Säby i Torpa socken, där han sedan avled 1872.

Gift 1821-10-25 i Barva socken Södermanland med Catharina Lännström, född 1792-05-11 i Barva socken Södermanland, död 1826-07-08 i Almtorp Gillberga Södermanland. Bosatt i Almtorp.

Gift 1827-07-03 i Gillberga Södermanland med nästa ana

Barn i första giftet:

1. Gustava Charlotta Jonsson-Modin, född 1823-03-28 i Torshälla, död 1867-05-04 i Skoghem Vallby Södermanland. Gift med skräddaren Olof Fredrik Olsson, f. 19/2 1817 i Klosters socken.
2. Per Gustaf Jonsson-Modin, född 1826-05-01 i Almtorp, Gillberga socken, död 1826-06-29 i Almtorp, Gillberga socken. Död ung.

Barn i andra giftet:

1. Anna Stina Persdotter-Modin, född 1827-11-20 i Almtorp, Gillberga socken.
2. Brita Maja Persdotter-Modin, född 1829-10-26 i Almtorp, Gillberga socken, död 1829. Död ung.
3. Brita Cajsa Persdotter-Modin, född 1831-01-21 i Lilla Myran, Gillberga socken.
4. Anders Johan Pettersson-Modin, född 1834-06-26 i Lilla Myran, Gillberga socken.
5. Sophia Persdotter-Modin, född 1837-11-28 i Vesteräng, Lista socken.
6. Carl Gustaf Pettersson-Modin, född 1842-04-18, se ana 2.
7. Johanna Persdotter Modin, född 1847-06-18 i Wallby.

fm

5 Brita Jansdotter, född 1804-09-19 i Trantorp, Gillberga, Södermanland. Fadrdar: Torpare Jonas Persson i Lilla Myran, dr. Lars Larsson i Hyttan, hustrun Anna Larsdotter i Lilla Myran, pigan Brita Larsdotter i Almtorp. Död 1868-07-09 i Öster Säby, Torpa, Västmanland. Bosatt i Gillberga, Torpa.

Vid moderns bortgång bevakades Britas rätt av maken Peter (Pehr) Modin.

Gift 1827-07-03 i Gillberga Södermanland med föregående ana

mf

6 Lars Larsson, född 1822-12-13 i Robråten, Västermo, Södermanland, död 1864-06-07 i Högsta, Torpa. Arbetare i Högsta, Torpa.

I samband med att föräldrar och syskonen Anna Stina samt Sofia utflyttade till Kung Karls socken, flyttar Lars (enligt Hfl i Björnsten och anteckning i Västermo utflyttningsbok) till Torpa socken den 11/11 1839. 1840-1843 återfinnes en Lars Larsson i Högsta i Torpa socken som "tjänstegosse" hos Inspektör B. Christer Gumelius. Han försvinner ur längderna och återkommer först i samband med sitt giftemål den 30/8 1845 då han anges som dräng i Högsta. Lars flyttade sedan ifrån Högsta till Väster Säby, men efter något år flyttade han tillbaka till Högsta, där han sedan levde fram till år 1864.

Med största sannolikhet är detta samma Lars Larsson, vilket även styrkes av att systemen Anna Stina år 1847 är antecknad i Torpa födelsebok som fadder till Lars Larssons dotter, "Anna Christina Larsdotter från Stora schölinge", även då hon sedan 1840 är bosatt i Kung Karls socken.

Före sitt giftemål hade Lars en dotter född 6/6 1844. Födelseorten anges vara Kung Karls socken men dottern återfinns inte antecknad i dess födelsebok. Torpa vigselbok: "30/8 1845 emellan drängen Lars Larsson ifrån Högsta samt pigan Carolina Norström Ibidem, moderns muntliga bifall".

Alla födelseböcker, vigselböcker & dödböcker i Västermo är förstörda genom eld, varför inga åldersuppgifter mm kan kontrolleras utan endast anges i den mån de finnas upptagna i Husförhörlängderna. På grund av detta kan inte anges vilken födelsedag som är den rätta för Lars Larsson.

Gift 1845-08-30 i Torpa med nästa ana

Barn:

1. Johanna Christina Larsdotter, född 1854-04-09, se ana 3.
2. Ulrika Lovisa Larsdotter, född 1857-04-18 i Torpa.
3. Mathilda Helena Larsdotter, född 1860-03-02 i Torpa.

mm

7 Johanna Carolina Norström, född 1822-02-04 i Prästgården, Torpa, död 1892-05-21 i Torpa. Bosatt i Högsta och Västra Säby, Torpa.

Johanna Carolinas föräldrar var inte gifta, men båda finns angivna vid dopet. Johanna får moderns familjenamn. Fadern försvinner sedan tämligen omgående till Solna och därefter vidare till Stockholm.

Johanna Carolina tjänade vid giftemålet, som kom till stånd efter moderns muntliga bifall år 1845, som piga i Högsta i Torpa socken, där även maken Lars tjänade som dräng. Maken Lars avlider ju redan 1864 och i husförhörlängden från 1871 står Johanna som inhyses på nummer 3 i Västra Säby, tillsammans med döttrarna Ulrika Lovisa och Mathilda Helena.

Johanna Carolina anges vid dotterns giftemål 1876 som änka, fortsatt i Västra Säby, Torpa församling. Samma år 1876 och sedan 1880 står hon ensam kvar på samma adress, angiven som Lars Larssons änka. I slutet av november 1890 flyttar hon vidare till vad som anges "i socknen skrivna" och avlider där 1892.

Gift 1845-08-30 i Torpa med föregående ana

*** Generation III-IV ***

fff

8 Jonas Andersson, född 1750-10-12 i Svartviken, Husby Rekarne, död 1832-10-07 i Landsfattighuset, Fors. Lantbrukare. Fadrdar: Jonas Bengtsson i Laggarbo Gryts socken, drängen Anders Andersson i Dremo i Näshulta socken, pigan Karin Pärsson i Dremo, Näshulta socken.

Fadern Anders Larsson, var född enligt åldersuppgift 1716-05-24. Efter giftemålet 30/10 1744 i Näshulta med barnens mor **Anna Bengtsdotter** (född 1724) var familjen bosatt i Moäng i Husby Rekarne socken, de flyttade därefter till Svartvik i samma socken omkring 1750. Anders avlider den 28/5 1761, 45 år gammal i häftig feber. Efter makens Anders död 1761 flyttade Anna i samband med nytt giftemål med Erik Johansson 30/10-1762, till denne i Svenstorp i samma socken med barnen Ingeborg, Bengt och Olof. Hon avlider redan året efter i Svenstorp, "af hol och sting, 39 år".

Jonas var ju endast 11 år när fadern gick bort 1761 och vistades efter dennes död hos sin morbror Jonas Bengtsson i Rosendahl i Husby Rekarne socken, dit även brodern Olof efter moderns död år 1763 inflyttar.

År 1770 är han försvunnen ur längderna, men återfinnes i Ramshammar i Kjula socken år 1789, han anges då vara född 1753, kallas bruksdräng och är antecknad som inflyttad från Hammarby år 1786, (Hfl för Hammarby börjar först 1788). Jonas gifter sig 1787 i Fors socken med Anna Pehrsson och bor med sin hustru hos svärfadern Per Persson i Lund, tills han år 1791 flyttade med familjen till Åsby Soldattorp i samma socken.

I Hfl 1801-04 står antecknat "Mycket beskedlige och vackert underviste. Barn få af mig Evanglii Postilla" Samt i Hfl 1811-13 "Jonas, envis, sjuk och utfattig. Hustru som ömt vårdat sina barns undervisning och uppfostran." Omkring 1825 flyttade Jonas till fattighuset där han 1832 avled 82 år gammal.

Gift 1787-10-09 i Fors med nästa ana

Barn:

1. Maria Jonasdotter, född 1789-04-01 i Lund, Fors socken.
2. Christina Margareta Jonasdotter, född 1791-09-20 i Åsby soldattorp, Fors socken.
3. Pehr (Jonsson) Modin, född 1794-10-07, se ana 4.
4. Anders Gustaf (Jonsson) Palm, född 1799-08-14 i Åsby soldattorp, Fors s:n, död 1858 i Fors, Södermanland.
5. Anna Jonasdotter, född 1803-11-19 i Åsby soldattorp, Fors socken.

ffm

9 Anna Pehrsson, född 1765-03-17 i Brottsta, Torshälla, Södermanland, död 1851-04-30 i Fattighuset, Fors, Södermanland. Bosatt i Fors, Södermanland. Giftn drängen Pär Pärssons barn i Brottsta. Modern hustru Maria Olofsdotter test. Nämndemannen Johan Persson i Brottsta, sadelmakarlärningen i Eskilstuna Anders Colin, hustru Anna Floberg i övre Kjällsta, pigan Maria Andersdotter i Brottsta.

Annas **far Pär Pärsson** var född 1731-10-20 i Grönsta, Eskilstuna kloster socken, död 1812-05-24 i Lundby, Stora Rytterne. Pär var dräng i brottstad, mellangården i Torshälla socken omkring år 1763, där han gifter sig detta år med Annas **mor Maria Olofsdotter**, född 1731. Han är därefter torpare i Åsen på Folesta ägor och 1/1 1769 flyttade Pär med familjen till Källtorp i Fors socken där Annas mor avlider år 1773. Pär gifte om sig 1774 med Greta Nilsson och flyttade sedan till Lund i samma socken, där även Pärssons moder änkan Anna Larsdotter, sonen Pär f.1768 med hustrun Catarina Larsdotter f.1754 i Stenqvista, samt Anna själv bor med sin man Jonas Andersson.

År 1795 flyttar Annas far med nya hustrun och sonens familj till Östra Torpunga i Torpa socken, där hustrun dog 1796. 1799 den 13/09 flyttade han med sonens familj till Stora Rytterne och Lundby. 1806 inflyttar dottersonen Pehr Johnsson till Pär och stannar hos honom till han avlider 80 år gammal 1812.

Gift 1787-10-09 i Fors med föregående ana

fmf

10 Johan Jan Jansson, född 1771-04-26 i Västerby, Tomba socken, Södermanland, död 1852-01-25 i Lilla Myran, Gillberga socken, Södermanland. Torpare. Fadrar: Petter Tunberg, Volteuren Petter Lötström hustru Anna Andersdotter i Prystorp, pigan Kajsa Jansdotter i Wäsby.

Johans Jans far **Jan Persson** var född 1741-03-12, oklart var. Efter sitt första giftemål med **Brita Andersdotter**, född 1742-08-28 i Österby, Råby socken, var fadern Jan torpare i Källtorpet i Västerby, Tumbo socken. Föräldrarna flyttar därefter år 1772 till Stafhäll, där modern avlider 43 år gammal av halsfluss den 1/9 1784. Fadern var fortsatt bosatt i Stafhäll till år 1792, då han tycks ha flyttat till annan ort. Han försvinner ur längderna utan angivande av utflyttningsort.

Johan Jan själv var från år 1791 dräng på olika ställen i Lista socken, han flyttade därifrån till Vargarn 1797 där han sedan gifte sig 1799 med **Kerstin Nilsdotter**. Johan flyttade med hustrun först till Råby socken, därefter till Trantorp i Gillberga socken och slutligen till Lilla Myran i samma socken där han avled 1852.

Gift 1799-09-29 med nästa ana

Barn:

Brita Jansdotter, född 1804-09-19, se ana 5.

fmm

11 Kerstin Nilsdotter, född 1771-06 i Priartorp, Gillberga, Södermanland, död 1829-03-07 i Lilla Myran, Gillberga (av Lungsot). Gillberga födelsebok: 1771 juni, Priartorp. Fadrar: Jonas Julin Organist i Gillberga, drängen Nils Persson i H-torp, Catharina Brodin i Bliby, pigan Cherstin.

Kerstins far **Nils Nilsson** var född 1720. Efter giftemålet med **modern Stina Olsdotter** (född 1732), var familjen bosatt i Priartorp i Gillberga socken till faderns död år 1789. Varifrån Nils inflyttade till Gillberga har inte kunnat utrönas. Han finns inte upptagen i Gillberga födelsebok eller vigselbok. Gillberga dödsbok: "29/10 1781 Nils Nilssons Hustru från Priartorp, Vattusot 50 år." Gillberga dödbok: "1789 November.16 Nils Nilsson från Priartorp af Ålderdomsbräcklighet 67 år." Kerstins bror Nils som var gift med Karin Andersdotter från Ingelstorp var också bosatt i Priartorp.

Kerstin tjänade vid sitt bröllop 1799 som piga i Vargarn i Gillberga socken. Hon flyttade efter bröllopet med maken Johan till Råby socken 1801, Tumbo socken 1802, sedan åter till Trantorp i Gillberga. Kerstin flyttade slutligen med maken Johan Jan till Lilla Myran i samma socken där hon avled 58 år gammal av lungsot.

"År 1829 den 16:e martii förrättades boupptäckning hos torparen Jan Jonson i Lilla Myran och Gillberga socken efter dess hustru Kerstin Nilsdotter som med döden afgick den 4:e denna månad och lemnade efter sig bemälte man Jan Jonson och 2:ne barn en son och en dotter båda myndiga, dotterns rätt bevakas af mannen Peter Modin och boupptäckning sker på sätt som följer. Summa Rdr 299,32 - Gäld och skuld 75,46."

Gift 1799-09-29 med föregående ana

mff

12 Lars Pehrsson, född 1783-09-23 i Björnsten, Västermo, Södermanland, död 1856-01-29 i Torpet Björklund, Stora Skillinge, Kung Karls, Västmanland. Rättare m.m i Björnsten, Västermo, Södermanland.

Lars far **Pehr Nilsson** (född 1745, oklart var) var efter sitt första giftemål med Brita Kajsa Eriksdotter omkring 1772 (vigselbok saknas) bosatt i Björnsten hos sin svärmoder Brita Nilsson. Svärmodern var född 1718, och nu omgift med Jacob Olsson. Troligen avled svärmodern omkring 1774 då hon och mannen är strukna ur husförhörlängden. Efter första hustruns bortgång 1778 gifte Pehr om sig med **Stina Larsdotter** f. 1760 i Västermo, som kom från Löfhulta år 1781 enligt anteckning i Hfl i Västermo.

Fadern Pehr var sedan bosatt i Björnsten till sin död 1796 och modern Stina till år 1828. "År 1796 2:a Juli upptecknades och värderades den lösa egendomen som fants efter Pehr Nilsson i Björnsten, Västermo s:n, vilken med döden afgick den 7:e sistlidne Juni och efter sig lämnade enkan med sju omyndiga barn 4 söner & 3 döttrar. Son Lars på 13:e året, son Per på elva år, son Anders på 3:e året, son Olof Persson 12 veckor, Dottren Stina 10 år, dottren Helena 8 år, dottren Anna Pehrson 6 år. Lösegendom uppgafs af enkan Stina Larsdotter, på sätt som följer. Summa rdr 188.12.5 Geld rdr 53.22.1 1/3."

Lars själv utflyttade ifrån Björnsten i Västermo socken den 1/10-1810 till Säterbo i Västmanlands län, där han blev rättare vid Reutersbergs gård. Därifrån flyttade han till Kung Karls socken den 30/11-1811, men återflyttade till Västermo år 1812.

Säterbo vigselbok:"1813 andra okt. Torparen Lars Pehrsson från Vestermo och pigan Anna Lindström ifrån Reutersberg. Brudgummen upvist ordentligt betyg med hinderslöshet till äktenskap från Vestermo, brudens giftoman Lars Larsson i Bergdalen Karls socken närvarade och biföll äktenskapet." Denne Lars Larsson har inte kunnat återfinnas i Kung Karl socken. Värt att notera är att Bergdalen och Björklund verkar ligga nära varandra i Kung Karl socken.

Efter giftemålet flyttade Lars och Anna tillbaka till Björnsten i Västermo, sedan 1814-15 vidare som torpare till Robråten i samma socken. De föregående brukarna har avlidit, faktiskt hela familjen, inom loppet av ett år. På gården finns senare även ett flertal drängar och pigor.

Föräldragården i Björnsten brukas nu av den yngre brodern Pehr Pehrsson född 1785 och dennes hustru Cajsa Stina. I mars 1828 när modern Stina Larsdotter avlider flyttar paret, utan några barn i livet till Torpa socken. Troligen övertogs den då av Lars och Anna.

År 1839 flyttade Lars och Anna från Västermo till torpet Björklund under stora Skillinge i Kung Karls socken.

Gift 1813-10-02 i Säterbo med nästa ana

Barn:

1. Anna Stina Larsdotter, född enligt åldersuppgift 1814-11-11 i Robråten, Västermo, död 1880-06-13. Flyttade 1839 till Torpa socken och till Kung Karls socken 1840.
2. Maja Cajsa Larsdotter, född 1817-04-19 i Robråten, Västermo, död 1817-11-19.
3. Magdalena Larsdotter, född 1818-08-21 i Robråten, Västermo. Död ung.
4. Louisa Larsdotter, född 1821-12-12 i Råbråten, Västermo, död 1822-03-26.
5. Lars Larsson, född 1822-12-13, se ana 6.
6. Sofia Larsdotter, född 1826-01-25 i Råbråten, Västermo. Flyttade först till Hammarby, 1842 åter Västermo sedan till Jäder.

mfm

13 Anna Andersdotter Lindström, född enligt åldersuppgift 1784-03-25 i Linde, Örebro län, död 1840-02-03 i Torpet Björklund, Skillinge, Kung Karls. Bosatt i Torpet Björklund, Skillinge, Kung Karls.

Anna kom 1802 från Felsbro (Fellingsbro) och tjänade som piga på godset Reutersberg innan giftet med Lars. Hon anges i husförhörslängder med namnet Anna Andersdotter och som född i Linde, (Lindesberg). När Anna flyttar med Lars till Björnsten uppges hon komma från Säterbo¹³, där hon antagligen bott med Lars.

Anna avled på torpet Björklund. Kung Karl dödbok: "1840 hustrun Anna Lindström från Skillinge ägor född 1784 gift 3:ne barn död tre februaris 56 år bgr. 9 februaris."

Gift 1813-10-02 i Säterbo med föregående ana

mmf

14 Jonas Ottosson, född 1798-08-04 i Kjällbro soldattorp, Stenkvista. Stenquista födelsebok: " 1798 soldaten Otto Kjäll dess hustru Anna Pärsdotters son Jonas f. 4 aug. döpt ejsd. efter Jesus. Test Trumslagaren Jonas Dagerlöf dess hustru Anna Nilsdotter. ogifta sonen Pär Gustafsson och ogifta dottern Anna Maria Gustafsdotter, alla i Kjällbro torp."

"Gossen" Jonas Ottosson är skriven i Torpa socken hos Kvartermästaren Elias W. Björk enligt husförhörslängden 1812-15 (dock ej angivet när han inflyttade). År 1816 till 1822 är han skriven i W. Tibble i Torpa. Han flyttade till Solna i Stockholms län 28/10-1822, 8 månader efter dotterns födelse och 24/10 1823 till Stockholm där han sedan inte kan återfinnas.

Fadern Otto Ottosson Kjell var född 1758. (Namn efter Soldattorp). Han utflyttade ifrån Husby Rekarne socken i Södermanlands län år 1775 till Småsjön i Ärla socken som dräng. Han flyttade därefter till Mosstorp och år 1780 var han anställd som dräng vid Kroberga gård. Efter sitt giftermål med **Anna Pehrsson** (född 1762), 29/10 samma år flyttade han till svärfadern Pehr Olofsson i Stora Knutstena och flyttade därifrån vidare som torpare till Kjällvik, allt inom Ärla socken.

Modern Anna återfinnes tillsammans med föräldrarna år 1766-67 i Västertorp i Hyltinge socken i Södermanland. 1772 är familjen bosatt i Mölntorp i samma socken. 1775 flyttar familjen till Sandtorp i Malma socken. När föräldrarna och Annas yngre broder Anders sedan flyttar vidare till Stora Knutstena i Ärla socken finns enligt Hfl Anna inte med. Uppenbarligen har hon dock flyttat dit, då Anna 1780 vid sitt giftemål med Otto står angiven som piga hos fadern Pehr Olofsson i Stora Knutstena.

Efter år 1785 har familjen utflyttat från Ärla socken utan anteckning om utflyttningsort. År 1789-90 återfinns familjen i Jonslund i Malma socken där de tycks ha återförenats, där har antecknats för Oiiio "Kom från Stockholm" och för Anna och sonen "Kom från Rippsa". Familjen utflyttade sedan till Kjällbro soldattorp i Stenkvista socken där fadern år 1790 tagit värvning som soldat. Familjen är skriven där till omkring 1807 men försvinner därefter ur längderna utan angivande av utflyttningsort.

EJ gift med nästa ana

Barn:

Johanna Carolina Norström, född 1822-02-04, se ana 7.

mmm

15 **Catharina Norström**, född 1793-10-09 i Korsgården, Kungs Barkarö socken, död 1857-05-56 i Högsta, Torpa. Bosatt i Torpa. Födelse enligt Kungs Barkarös födelsebok: 1793 oktober 9, och dop 13, Catrina. Rättaren Anders Norström och Hustru Catrina Ersdotter i Korsgården. Fadrdar soldaten L. Österman dess Hustru Stina Lisa Gillberg på Medby egendom, Soldaten A. Öferberg, pigan Maria Jansdotter i Hellgården.

Catharinas far Anders Norström var född 1766 i Nora socken, Västmanland, (enligt Hfl men kan där ej identifieras). Gift 1792 i Nora (enligt Hfl), med **Catrina Ersdotter** i hennes andra gifte, född 1762-09-29 i Lindesberg. Familjen återfinnes i Kungs Barkarös socken år 1793 med anteckning om inflyttning från Björskog men kan inte återfinnas i Björskog. Anders var rättare i Kungs Barkarö socken vid Korsgården 1793 samt vid Norrgården 1795-96. År 1797 flyttade familjen till Björskogs socken och Anders var där rättare vid Östtuna år 1797-1800 samt därefter rättare vid Wirsta till år 1806. År 1810 var han dräng vid Åsta och familjen flyttade den 13/04 1811 som torpare vid Ekeby ägor i Bro socken. Fadern avlider 1818 i Ekeby och modern 1842 i Ytterberga, också i Bro socken. Modern verkar då vara omgift.

Catharina var skriven i Bro socken år 1814, hon flyttade till Köping år 1817 och därefter till Munktorps socken och slutligen till Torpa socken där hon 1822 var skriven i Prästgården, samt därefter på Högsta ägor. Hon avlider sedan där 1857. Torpa dödbok: "1857 inhys. Cajsa Norström, Högsta, f. 1793-09-10 ogift, fattighjon. Bröstsjukdom. 63 år 7 mån 16 dag. död 25 majii bgr. 30:e majii."

Ej gift med föregående ana